



Hannelieke van de Beek

Nieuwsbrief van de Johanneskerk Leersum

15 november 2024

Bezinning

Wek mijn zachtheid

Zelfs de vredesduif lijkt het te hebben opgegeven: hij (m/v) vliegt ondersteboven en lijkt in een vrije val te zijn geraakt. Te veel strijd, boosheid, vernietiging, heeft hem in het hart geraakt. Hij ziet geen plek meer waar hij zijn olijftak - boodschap van vrede, verzoening en hoop - kwijt kan. Stellingen zijn betrokken en daartussen is niemandsland, niemand er midden/tussen in.



Natascha van Weezel, een joodse vrouw, auteur en documentairemaker pleit in haar nieuwe boek voor het 'radicale midden' in tijden van oorlog. Niet het 'onverschillige' midden, maar het 'betrokken' midden. Een soort 'derde weg', niet links, rechts, pro of contra. Maar een weg naar elkaar, ontmoeten en luisteren. De mens in elkaar herkennen. Geen gemakkelijke weg. Als het Natascha van Weezel na alle bedreigingen te zwaar wordt, denkt zij aan wat haar vader haar voorhield: "niet verharden Tascha, houd je hart zacht".

Met een zacht hart kan de duif weer vliegen, met een hart van steen niet.

Lied 925 zegt het zo:

Wek mijn zachtheid weer.

Geef mij terug de ogen van een kind....

Ward Logtenberg

Uit de pastorie

De eerste honderd dagen

‘Hoe gaat het? Bevalt het een beetje bij ons?’ vragen mensen me. Nou zeker! Het is boeiend en in alle nieuwigheid intensief. Ik maak kennis met een gemeente waar een enorme inzet en toewijding en talent is. Een gemeente die geniet van de prachtig vernieuwde kerkruimte en van het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen, samengevat als ‘Johannes in het dorp’. Een goed op elkaar ingespeeld en hartelijk team. Ik zie de Johanneshof waar zelfs in november nog iets bloeit. In de consistoriekamer staan de bonte vilten bloemen die ik bij mijn intrede kreeg om het jaar rond kleur te geven. Ze hebben onderhand ook gezelschap gekregen van een felrode bank, zodat ik mensen die dat willen ook hier kan ontvangen. Veel om dankbaar voor te zijn. En natuurlijk zie ik ook dingen waar ik zelf liever andere keuzes zou maken of waar nog stappen in te zetten zouden zijn. Elke tijd vraagt om nieuwe vormen voor dezelfde aloude opdracht: kerk-zijn in deze wereld, met elkaar leven, vieren en bidden.



In de politiek is het gebruikelijk om de eerste 100 dagen te gebruiken om een beetje gevoel te krijgen bij je opdracht als nieuwe minister. Ik ben blij dat ik geen minister ben, maar ik ervaar deze ‘eerste honderd dagen’ wel als een kennismakingstijd waarin heel veel gebeurt. Als dominee en gemeente moet je wederzijds ‘wij’ leren zeggen, terwijl je elkaar nog niet goed kent en samen nog geen geschiedenis deelt. Je bent aan elkaar verbonden nog voor je een ‘wij’ bent. Dat is mooi. Maar alle individuen die samen dat ‘wij’ vormen hebben hun eigen verlangens en behoeften. En iedereen heeft een andere achtergrond,

leeftijd of energie. Ik ook. De ene mens houdt van spontaan, terwijl de ander vooraf duidelijkheid wil, de een gaat naar de kerk voor rust, de andere voor reuring, je hebt mensen van 'grote stappen gauw thuis' en perfectionisten. De veelkleurigheid van de kerk is haar kracht. Die verschillen moeten we vruchtbaar maken en ruimte geven.

Het mooie is dat je in elke kennismaking iets over de ander leert, maar net zo goed over jezelf. Zo gaan we samen in vertrouwen op weg naar de toekomst, van elkaar lerend en elkaar inspirerend. Zo heb ik ook de gedachtenisdienst ervaren, een zondag van dankbaarheid om wat we gekregen hebben in andere mensen en om Gods trouw de generaties door.

Hartelijke groet,

Diederiek van Loo

Kennismaken

Ik ben begonnen met kennismaken bij de groepen en commissies, de andere kerken en bij organisaties in het dorp. Natuurlijk maak ik ook graag individueel met u kennis. Maar mijn start valt in een drukke tijd van het kerkelijk jaar dus het kan nog even duren. Wilt u me graag binnenkort al ergens over spreken, schroom dan niet, neem de telefoon en bel of mail me, dan maken we een afspraak. Een andere mogelijkheid is om mee te lopen met Ommetje Leersum op woensdagmorgen. Ik neem mij voor om zoveel als mogelijk is mee te doen met het Ommetje, en dan praten we al lopend. Ik verheug me op de ontmoetingen.

U zou mij in deze fase van kennismaken kunnen helpen door mij een appje te sturen, het hoeft alleen 'goedemorgen' of een smiley of zoiets te zijn en uw naam. Dat heeft twee voordelen: ik heb de telefoonnummers op mijn telefoon, en de profielfoto's in *whatsapp* zijn voor mij een fijn geheugensteuntje om namen en gezichten te koppelen.

Hartelijke groet,

Diederiek van Loo

telefoon: 06 24 32 65 04

predikantjohanneskerk@pknleersum.nl

Kerkenraad

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 27 augustus

Arend Altena opent de vergadering met een overdenking over 'Hoop', in het Nieuwe Testament gericht op het Koninkrijk – waar recht zal geschieden.

Na lange tijd heeft er weer een Avondmaalsviering aan huis plaatsgevonden. Vanuit het pastoraat wordt aangegeven dat er een grote zorgbehoefte bij gemeenteleden bestaat. Het pastoraat wordt complexer, met name door plaatsing van zieke gemeenteleden buiten Leersum.

De kerkenraad stemt in met de verhuur van de pastorie aan de PThU (Protestantse Theologische Universiteit). Aanvraag voor kamerverhuur aan vier studenten is bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug ingediend.

Lennart Heuvelman stopt als ambulante predikant bij de Johanneskerk op 1 oktober. Voorafgaand aan zijn afscheidsdienst zal The Living Song enkele nummers zingen.

Het programmaboekje voor 2024/2025 van Ontmoeten&Verdiepen zal bij alle gemeenteleden worden bezorgd. Vanwege de intrededienst van Diederik van Loo op 13 oktober zal er dit jaar geen startzondag zijn. Geplande activiteiten zullen steeds vermeld worden in de nieuwsbrief en genoemd worden bij de mededelingen voorafgaand aan de dienst. Er zijn ook een aantal interessante bijeenkomsten in Doorn waarbij steeds de mogelijkheid van gezamenlijk vervoer zal worden aangegeven.

Op 28 augustus zal het eerste 'Ommetje in Leersum' in het kader van Ontmoeten & Bewegen plaatsvinden. Deze wekelijkse wandelingen van ongeveer 50-60 minuten staan onder leiding van een wandelcoach van *NBSS Heuvelrug in beweging*. Na afloop is er koffie/thee in de Johanneskerk.

Truus Visser geeft aan dat er in de diaconie gesproken wordt over de taakverdeling, met het oog op haar aftreden per 1 januari 2025.

Ineke Breunese sluit de vergadering af met een tekst uit het kwartaalblad van Kerk & Vrede, 'Laten we durven' van Griet op de Beeck.

Hilje Logtenberg van der Grient, scriba

Gemeenteberaad 15 december

U bent allen van harte uitgenodigd voor het Gemeenteberaad op zondag 15 december, na de dienst. Op dit Gemeenteberaad worden de begrotingen 2025 besproken van de Commissie van Kerkrentmeesters en van de Diaconie. De Bloemengroep zal de gemeente informeren over de voortgang betreffende bloemen in de zondagse dienst. Ook zal informatie over Timon met u worden gedeeld.

Hilje Logtenberg van der Grient, scriba
scribajohanneskerk@pknleersum.nl

Diaconie

Het Engelenproject 2024

Als Leersumse kerken zijn we een gemeenschap onderweg. In de adventstijd willen we, samen met de Andries Geloofsgemeenschap, wat meer de nadruk leggen op het omzien naar elkaar in ons dorp. Het toeleven naar het feest van de geboorte van Christus is voor menig een een moeilijke tijd maar ook een tijd van pakjes maken en geven.

We roepen u op om mee te doen met het Engelenproject.



Anoniem gaat een engel in de adventstijd een gemeentelid of dorpsgenoot verrassen in de vier weken voorafgaand aan Kerst : doe een kaartje in de bus (zonder uw naam dus) met een mooie kersttak aan de deur, een zelfgebakken cake of een zakje chocolaatjes, enz. enz.

U bepaalt dus zelf op welke manier en op welke tijd u engel wilt zijn.

Op het formulier kunt u zich opgeven als kerstengel en/of namen invullen van mensen van wie u weet dat ze deze aandacht goed kunnen gebruiken.

Uiteindelijk worden de engelen en ontvangers aan elkaar gekoppeld. De ontvangers krijgen daarover van tevoren een brief, met de melding dat er in de adventstijd naar ze wordt omgezien en dat ze een kleine verrassing/attentie/blijk van aandacht kunnen verwachten. Als ze er geen prijs op stellen, kunnen ze dit aangeven.

In de koffieruimte liggen de formulieren met de invulstroken, welke u kunt deponeren in de engelen-brievenbus-doos.

Ondergetekenden, maar ook de andere diakenen zullen u zo nodig graag verder informeren.

Nieuwsgierig geworden?

Vul het antwoordstrookje in en doe dit zo spoedig mogelijk in de engelenbak achter in uw kerk op zondag 17 en 24 november 2024. Sluitingsdatum is 27 november.

Namens de werkgroep,

Lieneke Overweel , janlienekeoverweel@gmail.com

Tom van Kooten , tomvankooten@online.nl

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

Ik wil graag kerstengel zijn*

Ik geef iemand op om een kerstengel-attentie te ontvangen *

Ik zou graag een kerstengel-attentie ontvangen*

Engel : Ontvanger van attenties:

Naam : Naam:

Adres : Adres:

Plaats : Plaats:

*Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Er liggen meer formulieren achter in uw kerk.

Er staat nog een extra formulier op de laatste pagina van deze nieuwsbrief!

Collecten

1e Collecte zondag 17 november Schuldhulpmaatje

Schulden maken een mens onvrij. Daarom traint SchuldHulpMaatje vrijwilligers zodat zij mensen met (dreigende) schulden persoonlijk en deskundig helpen op weg naar een schuldevrij leven. Alles wat SchuldHulpMaatje doet, is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldevrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Uw gift is nodig voor de opleiding van maatjes.

1^e Collecte zondag 24 november PKN Nederland; pastoraat met het oog op het einde

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor, woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

2^e Collecte voor het 2^e halfjaar 2024 Stichting Burgerinitiatief Nederland

Gekozen is om de opbrengsten van de 2^e collecte te besteden aan de ondersteuning van de Stichting Burgerinitiatief Nederland in Maarsbergen. Deze nog jonge stichting, die is opgericht in april 2017, richt zich op het verminderen van de gevolgen van veelal verborgen armoede en probeert het leven te verlichten van gezinnen met of zonder kinderen, ouderen en alleenstaanden en zo deze mensen uitzicht te geven op een wat onbezorgder leven en een kansrijkere toekomst.



Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een professionele organisatie, die samenwerkt met diverse partijen binnen en buiten de gemeente Utr. Heuvelrug. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en de financiën komen uit diverse bronnen zoals kerken, verschillende fondsen, donateurs en andere giften. De diaconie wil dit initiatief graag ondersteunen met een groot bedrag, zodat dit mooie werk langdurig effect zal hebben.

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Ontmoeten en Verdiepen

Dinsdag 26 november: Maria in Beeld(en)

Maria is bij velen geliefd. De ontelbare afbeeldingen en bedevaartplaatsen die over heel de wereld aan haar gewijd zijn, getuigen daarvan. Uit alle periodes van de christelijke kunstgeschiedenis zullen in een presentatie voorstellingen van Maria - in schildering (waaronder iconen), mozaïek, hout- of beeldhouwwerk - worden getoond en toegelicht.



Die grote rijkdom daaraan zal haar betekenis voor Jezus en voor ons willen belichten. Mgr. drs. Herman Woorts, hulpbisschop van Utrecht, docent christelijke kunst en iconografie aan priester- en diakenopleidingen verzorgt deze boeiende presentatie.



Datum	dinsdag 26 november
Tijd	19.30 - 21.45 uur
Locatie	Johanneskerk
Entree	€ 5
Begeleiding	Ans Middelplaats en Teun Monster

Dinsdag 3, 10 en 17 december: Oecumenische vespers Advent

In de periode van Advent houden we wekelijks, samen met de geloofsgemeenschap St. Andries, een kort avondgebed/vesper.

Iedereen is van harte welkom tijdens dit half uur van zang, bijbelwoorden, gebed en stilte.

Zo bereiden we ons voor op het Kerstfeest.



Data	dinsdag 3, 10 en 17 december
Tijd	19.30 – 20.00 uur
Locatie	St. Andrieskerk, Planterslaan 19a

Namens de commissie O&V,

Teun Monster

De Johanneshof

Johanneshof in winterslaap

Op de website van de Johanneskerk kunt u de foto's bekijken die onze 'hoffotograaf' Hans Neecke recent heeft gemaakt. Klik [hier](#) en u heeft alle bloemen onder handbereik, klik op de foto's en de namen verschijnen onder de bloem.

Eigenlijk is de tuin op weg naar winterslaap. Zolang er geen nachtvorst is geweest zie je bij een aantal planten nog (na)bloei. Zoals bij de asters (lila-blauw) rudbeckia hirta (geel-bruin) en de rudbeckia triloba (geel met donker 'hoedje'). Ook dahlia's, chrysanten en geraniums zijn nog aan het bloeien. De zonnebloem op de foto is nu echt aan het 'ondergaan'.



Wat we ook om ons heen zien is de verkleuring van het blad. Zoals de Gelderse roos die naar roze verkleurt en de fluweelboom (2^e foto) voor de taxushaag, naar oranje/geel. De planten gaan in rust en hebben veelal zaad gevormd zoals de acanthus mollis met de forse zaaddozen. Of de patrinia (goudvaleriaan) met de beige gekleurde schermen vol zaad. Het zaad is niet alleen voor de nakomelingen van de planten, maar ook voedsel voor vogels. Regelmatig zijn er groepjes puttertjes te zien die foerageren op de zaaddozen/-bollen van uitgebloeide planten. En merels die graag de bessen eten van de lijsterbes, hulst en meidoorn. Ook vormen deze omhulsels van het zaad vaak een schuilplaats voor insecten. Met name bij de wilde peen, een schermbloem die, wanneer uitgebloeid, het scherm samenvouwt tot een soort kom. De mispelstruik zit vol

met vruchten. Deze zijn nu nog hard, maar als het gevroren heeft worden deze zachter. Als de vorst nog uitblijft, kan een dag in het vriesvak ook helpen.

De tuin gaat een rustperiode in, maar er is altijd wel wat te zien. Neem de tijd voor een rondje om de Johanneskerk, door de Johanneshof. Met het oog omhoog, maar ook omlaag. Want hier beneden is het ook.

Ward Logtenberg

Werken in de hof

Afgelopen zaterdag heeft de tuinwerkgroep nieuwe plantjes gezet, vooral op de heuvel aan de Julianalaan-zijde. Door de nieuwe aanplant proberen we daar het vergrassen in te perken. Binnenkort gaat het heemtuingedeelte gemaaid worden. Dat gebeurt aan het einde van het herfstseizoen zodat de planten tijd hebben om nog zaden te geven en te kunnen afsterven. Insecten en vogels hebben nog een schuilplaats.



Wie zijn deze werkers?



Er zijn werkers en opzieners....

We kunnen nog steeds tuinmannen en -vrouwen in de Johanneshof gebruiken. Het is heel gezellig met elkaar en we leren veel over wat groeit en bloeit. Door goede verzorging wordt onze hof steeds mooier. Elke eerste zaterdagochtend van de maand wordt er in ieder geval gewerkt.

Van harte welkom!

Johan Doornenbal

Johannes in het dorp

Vrijdag 20 december mini-Messiah door Cantus Minimus

Cantus Minimus zingt klassieke meesterwerken in intieme uitvoering.

Op 20 december brengt zij bij 'Johannes in het dorp' het eerste deel van de Messiah. Dit is het kerstgedeelte van het beroemde oratorium van Georg Friedrich Händel. Uiteraard wordt het concert feestelijk afgesloten met het 'Halleluja'.



Het ensemble Cantus Minimus bestaat uit professionele musici en gepassioneerde amateurzangers. Zij brengen klassiek repertoire in een frisse, eigentijdse setting, om zo de schoonheid van de grote meesterwerken toegankelijk te maken voor een breed publiek. Meestal worden deze werken als de Messiah of de Matthäuspassion uitgevoerd door een groot koor en orkest. Nu klinkt het met slechts 12 zangers en slechts twee instrumentalisten. Daardoor ontstaat een persoonlijke sfeer, als luisteraar komt u heel dicht bij deze prachtige muziek en dicht bij het verhaal van de geboorte van Christus.

Dit concert is vrij toegankelijk zodat iedereen ervan kan genieten. Voor de onkosten is er na afloop een collecte waar iedereen aan kan geven naar eigen inzicht en draagkracht.

Datum	vrijdag 20 december
Tijd	20.00 - 21.15 uur
Locatie	Johanneskerk
Entree	Er is een collecte na afloop

Namens de werkgroep Johannes in het dorp,

Teun Monster

Commissiewerk in de Johanneskerk

Eredienst en liturgie

In onze open Johanneskerk-gemeenschap geloven we dat God ruimte schept, dat we geïnspireerd worden door de woorden en daden van Jezus Messias en in beweging worden gezet door de Geest.

De gemeente bestaat uit een veelkleurige groep mensen, die op verschillende manieren haar geloof beleeft. De Eredienst en zijn liturgie zijn daarvoor 'het kloppend hart' van de kerk. Door te spreken en te luisteren, te zingen en muziek te maken, te bidden en stil te zijn, hopen we dat de liturgie in onze vieringen een levensruimte schept waarin de ziel kan ademen. Cantorij en cantor, organist en pianist helpen ons daarbij, maar eveneens een zorgvuldige invulling van het liturgisch centrum: de kleuren van het kerkelijk jaar, de brandende paaskaars, het doopvont op de drempel en de liturgische bloemschikking.

Liturgie is daarbij een 'heilig spel'. Wat staat er dan op het spel en waarom heilig? Liturgie wil - net als kunst - de tegenstrijdigheid tussen droom en werkelijkheid overwinnen door als individu én samen met anderen binnen te treden in een andere orde, die van de verbeelding. Allerlei rituelen en de sacramenten van doop en Maaltijd van de Heer maken dat zichtbaar. Wanneer we bijvoorbeeld samen brood en wijn delen 'spelen' we in de liturgie als het ware het 'Koninkrijk van God' in ons midden, deze wereld anders. Daarom delen we in de eredienst lief en leed met elkaar, dichtbij en ver weg en voelen we ons verbonden met de kerk wereldwijd. We komen in de eredienst tot bezinning door de Bijbelse verhalen te lezen en te overdenken als levenslessen die ook nu nog van betekenis zijn. En we worden erdoor aangespoord tot 'werken van barmhartigheid'. Zo komen in de Johanneskerk in de eredienst ontmoeten, vieren, leren en dienen bij elkaar.

Commissie Eredienst

De leden van de Commissie Eredienst van de Johanneskerk houden zich bezig met de 'bezinning en verdieping' m.b.t. de inhoud en vormgeving van de erediensten. Daarbij zijn bovenstaande overwegingen over *Eredienst en liturgie* uitgangspunt en leidraad.

De commissie komt meestal eens in de twee maanden bij elkaar. Dan evalueert ze de vieringen en doet eventueel voorstellen tot vernieuwing of verandering.

Ze was ook nauw betrokken bij de recente herinrichting van de Johanneskerk en bij het beroepingswerk. Ook treedt de commissie in overleg met de andere commissies in de Johanneskerk als 'eredienst en liturgie' ter sprake komen. Denk bijvoorbeeld aan het overleg met de commissie Ontmoeten&Verdiepen als het gaat om de Vespers in Advent en in de Veertigdagentijd of aan het mede organiseren van de jaarlijkse Liedmiddag. Incidenteel is er overleg met de lectoren, leden van de bloemengroep of de preekvoorzieners.

De laatste jaren verschenen er in de adventsperiode en rond de Goede Week en Pasen in samenwerking met de Commissie Eredienst voor de leden van de Johanneskerkgemeente meditatieve boekjes met teksten en afbeeldingen. In de kerkenraad wordt de commissie vertegenwoordigd door de voorganger.

Samenstelling van de commissie

Behalve een voorzitter en twee 'gewone' gemeenteleden maken de voorganger, de cantor, de organist en de leiding van de kindernevendienst deel uit van deze commissie.

Epko Smit

Bij de diensten

Bij de dienst op zondag 24 november

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, Zondag van de Voleinding, waarop we hoopvol en met verwachting uitzien naar de toekomst. O ja? Doen we dat in deze tijd? Kan het kerkelijk rooster onze gevoelens bepalen? U zult merken hoezeer ik worstel met apocalyptische verwachtingen zoals verwoord door Jezus in dat vreemde hoofdstuk Marcus 13 dat op het rooster staat. Of is het de evangelist die Jezus woorden in de mond legt, die leven in zijn eigen tijd (na 70 n. Chr.) als Jeruzalem verwoest is en de gelovigen met angst en beven naar de toekomst kijken?

Jezus verwachtte zijn spoedige terugkeer. Ook Paulus was een apocalypticus. Ik zal voor een groot deel mijn toevlucht zoeken in Hebrëen 11, waarin de beide testamenten samenkomen en vandaaruit mijn hoop en verwachting proberen te verwoorden. De Bijbel is geen makkelijk boek en geloven in deze tijd is dat ook niet. Samen met u als gemeenschap, die in deze verwarrende en chaotische tijd misschien soms uitroept: “Heer, kom mijn ongelof te hulp”, viëren we de Maaltijd van de Heer. Zingen, bidden, breken en delen te midden van de gemeenschap van de Heer helpen mij het in deze wereld met geloof (= vertrouwen) vol te houden. We hebben elkaar en Christus broodnodig, onderweg in deze tijd.

Ter overweging het volgende citaat van Gerben Heitink, uit ‘Golfslag van de tijd’. p.244:

“Hopen berust op zoiets als vertrouwen, een stevige bodem onder ons bestaan waar je niet doorheen zakt, een vorm van oervertrouwen dat het leven anders bedoeld is en dat het hoe dan ook goed komt, met mij, met de ander en met deze wereld”.

Arend Altena, em. predikant

Zing mee in de Kerstnacht

De Johanneskerkcantorij zingt traditiegetrouw in de kerstnachtviering die op 24 december om 22.00 uur in de Johanneskerk begint. Het programma bestaat uit een rijke schakering kerstliederen en carols.

Zing je graag en ben je sopraan, alt, tenor of bas? Je bent van harte welkom om met ons mee te oefenen en te zingen.



De repetities voor de kerstnacht zijn net begonnen en we repeteren iedere woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de Johanneskerk, Lomboklaan 9 in Leersum. De bladmuziek ligt klaar.

De avond begint met inzingen en stemvorming om daarna goed ingezongen de liederen in te studeren. Halverwege de avond is er een pauze.

De cantorij bestaat uit 16 enthousiaste zangeressen en zangers en staat onder leiding van de cantor Jandirk Pronk.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hans Neecke, tel. 0654233154 of [stuur een berichtje](#)

Hans Neecke

Voorgangers de komende weken:

17/11 ds. Diederiek van Loo

24/11 ds. Arend Altena

1/12 ds. Diederiek van Loo

8/12 ds. Coby de Haan, Veenendaal

15/12 ds. Diederiek van Loo

22/12 ds. Geertien Morsink, Odijk

Autodienst

17 november: Henk Steenwijk 06 46 11 62 98

24 november: Nicolette van Scherpenzeel 456378 of 06 44 95 64 43

Overige informatie

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl

Stuur uw berichten voor de website naar:

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij graag vóór **donderdag 28 november 12:00 uur** sturen naar e-mail:

nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller Nieuwsbrief:

oktober t/m december: Teus Stahlie

januari t/m maart: Hans Neecke

AANMELDINGSFORMULIER ENGELENPROJECT

Ik wil graag kerstengel zijn*

Ik geef iemand op om een kerstengel-attentie te ontvangen *

Ik zou graag een kerstengel-attentie ontvangen*

Engel : Ontvanger van attenties:

Naam : Naam:

Adres : Adres:

Plaats : Plaats:

*Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Er liggen meer formulieren achter in uw kerk.